

Nationale Herdenking Nabestaanden Suicide

Een dood die je niet meer vergeet

NIJMEGEN | zondag 14 april 2019

Herdenkingsbijeenkomst voor iedereen die iemand verloren heeft door suicide. Samenzijn met lotgenoten, stilstaan en getroost verder gaan. Mensen van alle levensovertuigingen welkom!

15.00-17.30 uur

**De Lindenberg, Valkhofzaal
Ridderstraat 23 Nijmegen**

- namen noemen
- woorden van troost
- kaarsen aansteken
- live muziek
- stilte
- ontmoeting en (h)erkenning
- compassie en bemoediging



Painting by Shelby McQuilkin©

Nationale Herdenking Nabestaanden Suïcide

Een dood die je niet meer vergeet

NIJMEGEN
zondag 14 april 2019

- Herdenking 15.00-16.00 uur
inloop vanaf 14.30 uur en
napraten tot 17.30 uur
- vrij entree
- Locatie:
De Lindenberg, Valkhofzaal
Ridderstraat 23 Nijmegen

Wil je meer weten?

Bel of mail de organisatoren:
Heleen Litmaath, Granaatappel
Ritueelbegeleiding (06 57984528)/
info@studiogranaatappel.nl
of **Esther Zawiolkowski**, Astarte
Rituelen & Ceremonies (06 26328045)/
astarterituelen@gmail.com.
Of kijk op de facebookpagina
van deze herdenking:
facebook.com/SamenSuicideHerdenken

Wil je erbij zijn?

Reserveer je plaats(en) via
Esther Zawiolkowski, zie hierboven.

De Nationale Herdenking Nabestaanden Suïcide is een initiatief van Stichting Huis van de Mens Groot Amsterdam, het Humanistisch Verbond en de Coalitie van Betekenis tot het Einde.

Rouwen om iemand die een eind aan zijn of haar leven gemaakt heeft, is een verhaal apart.

Het is niet alleen het verlies zelf, het is ook zijn of haar beslissing waarmee jij verder moet. We zijn met velen die getekend zijn door dit onvergelykbare verlies en dit een leven lang mee (moeten) dragen. Op 14 april willen we samen met lotgenoten hierbij stilstaan. Met muziek, stilte, verhalen en rituelen ter bemoediging en troost.

De herdenking is speciaal bedoeld voor naasten, familie, vrienden en collega's van mensen die hun leven hebben beëindigd door suïcide. Uiteraard zijn ook hulpverleners en zorgprofessionals van harte welkom.

m.m.v. Hindoestaanse Gemeenschap Shree Raam Mandir Wijchen, Humanistisch Verbond Regio Nijmegen, Huis van Compassie Nijmegen, Stadsklooster Mariken, Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat Radboudumc, Sterker Sociaal Werk (COiL), RIBW Nijmegen & Rivierenland.